

Diversegem

'Diversegem', de ideale gemeente, maar wie heeft de touwtjes in handen?

Beeld je in dat we helemaal opnieuw konden beginnen: hoe zou onze nieuwe gemeente of organisatie er dan moeten uitzien volgens jou? Welke afspraken zijn nodig om het samenleven en -werken zo aangenaam mogelijk te maken?

De samenstelling van onze samenleving veranderde de laatste decennia enorm. Jouw kijk op die samenleving wordt sterk gekleurd door het unieke pakketje normen en waarden dat je meedraagt. Maar ook je familiesituatie, gezondheid, geslacht en leeftijd bepalen hoe jij het samenleven ervaart. Jouw meningen en gevoelens lijken op het eerste zicht soms mijlenver verwijderd van die van je buurman. Maar is dat echt zo? En indien we over een aantal zaken grondig van mening verschillen: hoe gaan we daar dan mee om?



Motief neemt je mee in het gedachte-experiment 'Diversegem'. Via deze oefening krijg je op een speelse manier meer inzicht in welke beelden en ideeën over een ideale samenleving ieder van ons met zich meedraagt. We oefenen in het mekaar intens beluisteren, het zoeken naar verschillen en overeenkomsten en proberen tot compromissen te komen. Je krijgt concrete handvaten aangereikt die je ondersteunen bij het samenleven in diversiteit –in je eigen straat, vereniging, de school van je kinderen... Deze vorming wordt volledig op maat afgestemd.

Deelnemersgetuigenissen

“Doordat ik zicht kreeg op iemands maatschappelijke positie, begreep ik beter vanwaar bepaalde uitspraken komen.”

“Wat bij mij bleef hangen was dat, hoewel alle aanwezigen het beste willen voor elkaar, er toch enkele stevige discussies ontstonden bij het samenstellen van ons 'Diversegem', vooral door meningsverschillen en andere interpretaties. Doorheen het gesprek, door te luisteren, begreep je hen en verdween de drang om de ander te overtuigen van jouw mening. Ik denk dat we dat in deze maatschappij missen. Luisteren naar de ander en je even in zijn/haar visie kunnen plaatsen. Meer begrip, minder oordeel.”

“Het deed deugd om met nieuwe mensen in contact te komen. Dat is niet evident. We missen plaatsen waar dit kan.”